



## [ sagt ligeud! ]



tur igennem ørkenen studerer bær, bl.a. blåbær og hyben, som de ikke kender. De får vist, at man kan spise "det udenom", selvom de ikke vil dø af at spise kernerne i hyben. Eksemplet viser imidlertid også, at de unge selv giver deres viden videre til deres kammerater. I dette tilfælde bruger de to unge fra hhv. Portugal og Spanien spansk som deres fælles kommunikationssprog.

### Sprog og kultur

Sprog og kulturelle forhold spiller også en vigtig rolle for de unge. Mange fortæller, hvordan de har lært nye ord, nye vendinger og meget om forskellige kulturer.

Det er gennemgående i de unges kommentarer, at det at møde og tale med andre unge fra andre lande er spændende – og til tider også krævede, da det at skulle leve så tæt sammen, selv stå for madlavning, rengøring og organisering af eget liv er en udfordring for mange. Som en af de unge siger efterfølgende: "Nogle lever i et stort rod, de har forskellige madvaner". Andre unge omtaler "nye måder at kommunikere på, nye vaner" og "andre traditioner", som det, de lægger mærke til.

Bestræbelserne på at ville prøve at lære lidt sprog og bruge det, at ville lære udtryk og vendinger på de andre unges sprog er også kendetegnende

for de unge. Mange lærer sig ord som tak både på dansk, portugisisk (obrigada) og tysk (danke).

Interessant er imidlertid også andre refleksioner i slutningen af forløbet blandt de unge, hvor de næsten glemmer kulturelle forhold og begynder at se meget mere på de andre unge som venner og mennesker snarere end som nogle fra andre lande og kulturer. I sit svar på, om deltagelsen i Anholt Projektet har ændret noget, siger en af deltagerne fx: "Det blev meget mere person-orienteret end kultur-orienteret. Jeg endte med at have mere fokus på andre mennesker mere end på kultur".

### Afsluttende om projektet

Anholt Projektet for unge fra Portugal, Spanien, Italien, Østrig, Tyskland og Danmark, gennemført i sommeren 2013, ser altså ud fra de indsamlede data ud til at have haft en relativt stor indflydelse på de unge, som har deltaget i projektet.

For alle beskrives det som noget særligt og spændende, og mange blev konfronteret med helt nye væremåder – både på godt og ondt.

Det indsamlede varierede datamateriale tyder på dette og der er grundlag for mange undersøgelser i dybden af materialerne.